

## WinterHuisHotel

Elisabeth liep naar haar kamer, keek op het pasje en zag dat ze kamer 135 had. "Wat toevallig, mijn lievelingsgetal is ook 135." Toen Elisabeth in haar kamer was, dacht ze weer aan die vreemde vrouw. "Wat bedoelde ze met, *"Het begint?"*" Ik hoop dat het een leuke vakantie wordt." Haar kamer was enorm, er zat een grote inloopkast met een beautykamer, ze had ook een gigantische badkamer. Maar het beste was het balkon. Elisabeth vond het geweldig.

Twee dagen gingen voorbij. Maar de derde dag begon heel vreemd. Toen Elisabeth wakker en ging naar de badkamer, zag ze enge vrouw weer. "Ik ben verbaasd dat je het hebt overleefd, Elisabeth Somers." En de enge vrouw liep uit de kamer.

Diezelfde ochtend werd een vreemd briefje onder de deur geschoven: *"Geachte gasten van WinterHuis Hotel, er werd gisteravond een moord gepleegd op mevrouw Hamburg (Ze heette zo, omdat ze erg van hamburgers hield). Als u de dader vindt krijgt u een Jackpot. Maar nu een ander thema, volgende week is het kerst. Zorg dat je je goed gedraagt omdat er een belangrijke gast komt om het Hotel te inspecteren. Op Kerstavond is er een feestje, tenminste als je het maar overleeft."*

Er brak chaos uit in het Hotel. Elisabeth ging voor de veiligheid terug naar haar kamer toen ze plotseling zag dat haar burens die enge mensen zijn. Ze zei nog zo normaal mogelijk hoi en liep weg. "Ik denk dat ze de daders zijn. Ik ga toch voor de zekerheid mijn tante bellen." Maar ze had helemaal geen wifi. Ze ging naar beneden en vroeg de wifi code. "Sorry, maar we hebben geen wifi hier," zei de man bij de balie. "Wat!!!!!" riep Elisabeth. "Attentie, attentie, vandaag komt de inspecteur. Zorg dat je je goed gedraagt en je netjes aankleedt." hoorde Elisabeth uit de luidsprekers.

Toen de inspecteur kwam moesten alle gasten naar beneden komen. Maar niet alle mensen waren er; Elisabeth zag haar rare burens nog niet. "Sorry, jongedame maar heb je misschien de gasten uit kamer 136 gezien?" vroeg de vrouw naast haar. "Nee." zei Elisabeth. "Ik hoop dat ze niet komen." "Waarom?" "Omdat ze vampieren zijn." zei de vrouw naast haar weer. "Hoe weet u dat zeker?" vroeg Elisabeth weer. "We hebben het gehoord van de andere gasten." zei haar man nu.

Na de inspectie ging Elisabeth naar de keuken van het Hotel. Ze vroeg om knoflook. "Hoezo?" vroeg de kok. "Omdat ik het wil hebben en meenemen naar mijn kamer." antwoordde Elisabeth. "Sorry, jongedame maar, dat mag niet." zei de kok. "Anders zeg ik tegen de inspecteur dat in u Hotel mensen niet mogen eten wat ze willen!" dreigde Elisabeth. De kok gaf haar angstig een knoflook. "Dank u."

Ze liep door de hal en ze zag dat haar burens op de gang stonden en toen ze langs liep vielen ze flauw. "Ik wist het!!!" riep Elisabeth zo luid dat iedereen uit het Hotel daarheen kwam. "Ze heeft de daders ontmaskerd!!!!" riep een vrouw de het als eerste zag. "Gefeliciteerd mevrouw Somers, u heeft de Jackpot van 1,8 miljoen euro gewonnen!" riep de man van de balie.

En zo liep alles toch nog goed tenminste in het Hotel. “Hoe was het eigenlijk?” vroeg haar tante. “Niets bijzonders, ik heb een jackpot van 1,8 miljoen euro gewonnen.” “Je hebt hoeveel euro gewonnen?” “1,8 miljoen euro.” “Daar kunnen we een voortuin van kopen. En dan worden we rijk.” riep haar oom trots. “Ho, het is mijn geld en ik bepaal wat ik ermee doe!” riep Elisabeth boos. Die discussie ging nog heel lang door.

Gemaakt door *Maja Papadopoulos*